

CHIROMEISJES DWORP PRESENTEREN

OPERATION TOURNEPPE AIRFORCE



Bivak 2018
Hechtel-Eksel

.....
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met getrommel van de regen op het dak,
ontwaken met de morgen, JA WE ZIJN WEER OP BIVAK!
.....



Alweer een jaar voorbijgevlogen,
Het einde nadert zienderogen.
Maar hé, de kers op de taart moet nog komen,
Noteer het alvast in jullie agenda, dit wordt een bivak mooier (zotter) dan in jullie mooiste
(zotste) dromen!

Terwijl de nieuwtjes onder ons misschien nog niet helemaal weten wat hun te wachten staat,
neuriën de 'ouwe rotten' ondertussen het ochtendlied al wandelend op straat.
De kokjes brainstormen over een culinair hoogstaand menu,
Terwijl de fietsers (tiptiens en aspi's) al op zoek zijn naar hun koerstenue.

Stilaan slaat de bivakmicrobe aan,
Ook de leiding kan hier niet aan weerstaan!
Het bivakgebeuren overheerst op dit moment hun leven,
wat natuurlijk altijd beter is dan het schoolwerk, moeten we wel toegeven.
De meest vergezochte, originele, gekke ideeën komen naar boven
om deze 10 dagen in een supermegageweldig avontuur (dat je nooit zal vergeten) om te toveren.
Met een (extreem) grote portie enthousiasme en goesting staan zij weer klaar
voor de 10 beste dagen van het jaar!
(eerst nog even die grote toetsen en examens trotseren weliswaar... ☹)

Heb je nog 101 vragen? Geen nood! Dit boekje bevat de nodige informatie om jullie van jullie
zorgen te verlossen (hopen we toch)!

Elk bivak heeft zijn eigen verhaal, dat is dit jaar dus natuurlijk niet anders! Hoe de vork deze
keer precies aan de steel zit, kom je hier te weten! Stap maar in jullie stevige legerschoenen en
kom mee ontdekken wat er zich allemaal afspeelt op 'Operation Tourneppe'
NIET TWIJFELEN, gewoon DOEN!!

Tot dan!

Groetjes, de leiding

Zoë, Lenka, Liese, Naomi, Maud, Io, Lore, Sien, Naïma, Jani, Mona, Marlies, Annelore, Clara



OPERATION TOURNEPPE 2018

EEN TIPJE VAN DE SLUIER...



Wat begon als een sprookje, eindigde in een gigantisch spannend avontuur...

De oorlog is begonnen, de vijand is in aantocht en de soldaten maken zich klaar om het vaderland te verdedigen. Voor sommigen kwam deze oproep wel heel onverwachts... Toch probeert het korps de sfeer erin te houden, gelukkig gaat het er daar niet al te serieus aan toe! Anderen zitten thuis dan weer met een bang hartje in spanning af te wachten op hun geliefden, net als jullie niet wetend hoe dit verhaal zal aflopen... Zullen de geliefden elkaar terug in de armen kunnen vliegen? Zal het korps van Generaal Michiels hun missie voltooien en terugkeren naar het vaderland, of is de vijand hen te slim af?

Wil je de avonturen van onze soldaten, die dag en nacht aan het front zitten, mee volgen vanop de eerste rij? Afspraak 21 juli in de kerk van Dworp, daar waar het allemaal begint...



Hoe ziet een dag aan het front eruit?



Om 7u30 worden we allemaal gewekt op een originele manier waar je direct van wakker wordt en al zin krijgt in de fantastische dag die voor de boeg staat (of toch dat laatste, voor die kleine kapoenen onder ons die al wakker zijn)!

Ondertussen wordt door de Masterchefs in de grootkeuken van de kazerne een stevig ontbijt klaargemaakt. In het korps worden telaarcomers natuurlijk gestraft, we verwachten na de tune dus iedereen met gepaste kledij en de nodige orde en discipline in het vierkant (5 minuten voor de tune opstaan en met een minder flaterend hoofd toch nog op tijd in het vierkant staan kunnen we nog tolereren). Na de ochtendformatie kunnen we rond 8u15 aan tafel schuiven om onze magen te vullen. Van een ontbijt als dat van op bivak, heb je energie voor 10, dus is iedereen nu écht klaar om aan de rijkelijk gevulde dag vol crazy spelletjes te beginnen en de vijand te trotseren!

Rond 12u30 hebben we toch al zeker wat energie verbruikt aan het front. Het is dan ook nodig samen onze voeten onder tafel schuiven! Na een voldaan middagmaal laten we dit wat verteren en kruipen we nog even onder de lakens voor een korte powernap (ook siësta genoemd) om onze batterijen weer op te laden.

Rond 14u30 springen we uit ons bed en kan het volgende avontuur van start gaan. Onze arm-, been- en lachspieren zijn weer helemaal opgeladen!

Vervolgens houden we om 18u samen ons avondritueel en laten we de vlag dalen om alweer een geslaagde dag aan het front af te sluiten. We laten ons een laatste bekoren door een heerlijk maal van onze masterchefs, zij weten natuurlijk beter als een ander wat het beste is voor de soldaatjes!

Na het avondeten doen we het wat rustiger aan en is er nog tijd voor enkele kleine spelletjes of verhaaltjes. Langzaam dooft het licht, vallen de oogjes toe en wordt het stil aan het front.



Om 20u15 duiken de kleinste soldaatjes (pinkels) met Zoë, Lenka en Liese onder hun lakens om de batterijen weer goed op te laden voor de volgende dag. Om 20u30 leiden Maud en Naomi hun gele troep naar hun bedjes en om 21u kruipen ook de kwiks met lo, Lore en sien onder de wol. De rode benke sluit hun dag af om 21u30 met Naïma en Jani zodat ze nog wat energie over hebben voor de volgende dag. Om 22u gaan ook de grootste soldaten hun tentje in met Mona, Marlies, Angélore en Clara om te kwijlen en te dromen van de afgelopen avonturen!



BELANGRIJKE GEGEVENS

- **DATUM** : 21 tot 31 juli 2016
- **INSCHRIJVEN**: via overschrijving op het Chiro-rekeningnummer (meisjes):
7995-5053-8252 VOOR 25 juni!
(Vermeld duidelijk naam en groep van je kind)
- **PRIJS**: **145 euro** voor het eerste kind
140 euro voor het tweede kind (dit geldt enkel als uw 2 dochters in onze Chiro zitten en beiden meegaan op kamp)
- **ADRES**: wil je graag een briefje schrijven kan dit op volgend adres:

*Chiro Kroesjpers Dworp
Naam van het kind + afdelingsgroep
Crommertestraat 1
3940 Hechtel (Hechtel-Eksel)*



In **zéér dringende gevallen** kan je ons altijd bereiken op het volgende nummer:

Annelore Michiels (hoofdleiding) 0494237478

Zoë Matton (hoofdleiding) 0474029860

Koen Taveirne (Volwassen Begeleider) 0484774755

AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT



BELANGRIJKE DATA

- **20 mei om 16u30:** infoavond bivak voor de pinkels!
- **19 juli tussen 18u30 en 19u30** worden alle leden verwacht in de Chirolokalen om hun valiezen binnen te brengen. Ook worden de leden hier gecontroleerd op luizen (controleer enkele weken op voorhand al eens en behandel indien nodig). Vergeet zeker ook niet de ingevulde medische steekkaart mutualiteit (link te vinden op chirodworp.be) + klevertje voor de, de IDkaart (ouder dan 12j) / de ISI+-kaart(jonger dan 12j) (eventueel kopie) en geldbeugel van pinkels, speelclub en kwiks mee te nemen. Deze kan je dan aan de leiding afgeven.

Mochten we toch onbehandelde luizen vinden bij uw kind op kamp, vragen wij hiervoor een kleine bijdrage voor de aankoop van de producten (moest dit nodig zijn)

- **21 juli** wordt iedereen verwacht ten laatste om **9u50** achter de kerk van Dworp in chirokledij. Vervolgens is er de bivakmis (deze begint stipt om **10u**). Hierna worden jullie weer verwacht om **11u30** aan het station van Halle. Hier wordt nog de opening ingezet door onze formatie en vervolgens nemen we de trein richting kampplaats. Vergeet zeker geen rugzakje met je **picknick!**
- **31 juli** zullen we met stralende glimlach (en een beetje spijt in ons hartje) terugkeren en komen we toe aan het station van Halle. **Dit normaal gezien rond 15u40**. Moesten hier nog veranderingen in komen, laten we jullie dit zo snel mogelijk weten! Hierna gaan we (meteen) terug naar de Chirolokalen (met mama en papa), waar we dan het bivak afsluiten en waarna de container met de valiezen wordt uitgeladen. We hopen op de medewerking van enkele sterke papa's (en mama's!) om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. 😊
- **6 juli om 18 u** is het fietsencontrole voor tiptiens en aspi's. Deze controle is **verplicht** tenzij een geldige reden voor afwezigheid. Er volgt dan ook een sanctie als je niet aanwezig bent! Het is belangrijk dat de fietsen grondig en zeker op tijd worden gecontroleerd om problemen tijdens de fietstocht op 20 juli en tijdens het bivak te voorkomen. Waar je moet op letten: remmen, lichten (voor en achter) aanwezig, banden in goede staat, geen verroeste ketting, versnellingen die werken.

De fietsencontrole op de Chiro wordt gedaan door 'Bike-Factory' (papa van Lore). Moest je fiets nog niet helemaal in orde zijn, kan je deze ook ter plaatse laten herstellen met een korting van 10 % en



hoef je dus niet naar de fietsenwinkel de week voordien! 😊

Niet overzichtelijk genoeg? Zie hier een prachtig samenvattend kadertje:

6 juli van 18u tot 20u	Fietsencontrole	Tiptiens en aspi's
19 juli tussen 18u30 en 19u30	Valiezen binnenbrengen + luizencontrole	Alle leden
21 juli om 10u 11u30	Bivakmis Station van Halle	Pinkels, Speelclub, kwiks en Tippers
31 juli (uur wordt nog meegedeeld)	Terugkomst (station)	Alle leden

EXTRA

Vergeet niet regelmatig onze Chiro-website te raadplegen! Hier staan de laatste veranderingen en aankondigingen op, alsook de medische fiche!

⇒ www.chirodworp.be

Indien er nog vragen zijn omtrent het bivak of bepaalde zaken die in dit boekje vermeld staan, aarzel dan niet om ons te contacteren! Wij zijn één en al oor en staan graag klaar om jullie twijfels uit de weg te ruimen of vragen te beantwoorden en willen maar al te graag een babbeltje slaan met die waarschijnlijk even leuke ouders van onze superleuke leden!! Onze contactgegevens staan op de laatste pagina van dit boekje.

Graag willen we jullie ook vragen om op voorhand (begin juli) te laten weten of je kind vegetarisch is. (kan je schrijven op je medische fiche en eventueel nog eens melden wanneer je de valiezen binnenbrengt).

We vragen ook om de omvang van de valies te beperken omdat we zien dat ieder jaar de valiezenberg groter en groter wordt. 1 zak per kind is zeker voldoende! Je bakken vol goed humeur en enthousiasme kan je al van in het begin op zak dragen, die hoeven niet in je valies!



Ik ga op bivak en ik neem mee... Een valies(je) om 10 dagen te overleven aan het front!

Hoe begin je hieraan? Lees deze lijst aandacht, kleur de bolletjes in je favoriete kleur als iets in je valies steekt, ga zeker ook eens een kijkje nemen op de pagina van je afdeling, en het wordt een fluitje van een cent! **READY , SET, GO:**

- Slaapzak en onderlaken
- Kussen en kussensloop
- Pyjama
- Wasgerief: washandje, handdoeken, kam, tandpasta, tandenborstel, shampoo, zeep, tampons/maandverband voor de ouderen, rekkertjes of speldjes,...
- Voldoende ondergoed (minimum 10 stuks)
- Voldoende kousen (minimum 5 paar)
- Linnenzak (geen plastic zak, om onaangename geurtjes te vermijden)
- Voldoende spelkledij die vuil mag worden (voor de jongste groepen: een pakketje voor 'vuile spelen' is ook altijd handig, deze kleren worden vaak wel echt héél vuil)
- Zwempak of bikini (eventueel 2)
- Badmuts
- Kruik (liefst waterdicht) + brooddoos (milieuvriendelijk!)
- Rugzak (geen gewone zak, we moeten deze een hele dag dragen op dagtocht)
- Stevige stapschoenen (moeten reeds ingelopen zijn, we moeten daar een lange tocht mee kunnen stappen)
- Laarzen (niet verplicht, maar altijd handig als er nog een plaatsje vrij is in de valies!)
- Minimum 2 dikke truien
- Regenjas
- 2 keukenhanddoeken (schrijf hier zeker je naam in , zodat je ze na het bivak zeker terugkrijgt!)
- Bord en bestek!!! (Met NAAM erop!)
- Zakdoekjes
- Gammel (iedereen!)
- Aardappelmesje (niet voor speelclubjes, pinkels en kwiks) met naam erop
- Zaklamp (zeker voor de oudere groepen)
- Zonnecrème, antimuggenstick, aftersun (is belangrijk!)
- Een petje of zonnehoedje
- Notenkraker (voor wie dit heeft, dit is het boekje met al onze Chiroliederjes, gekregen enkele jaren geleden op bivak) (voor wie dit niet heeft, no problemo!)
- Eventueel een knuffeldiertje of foto van de mensen die je enkele dagen zult moeten missen
- Schrijfgerief, pennenzak, enveloppen, postzegels (zelf mee te nemen! Voor de jongste groepen raden we aan om de adresjes al op de enveloppen te schrijven en eventueel de postzegel er al op te plakken)
- 10 euro zakgeld voor speelclub en kwiks (steek dit in een afsluitbaar geldbeugeltje en geef dit mee aan de leiding bij het binnenbrengen van de valiezen). Voor de drie oudste groepen bedraagt het zakgeld ongeveer 15 euro.
- Er zijn voldoende bedjes voor pinkels, speelclub, kwiks dus enkel tippers, tiptiens en aspi's moeten een luchtmatras of veldbed meenemen
- Verkleedkledij (voor iedereen) : **soldaat**



Zaken die je zeker thuis moet laten:

- Gsm of Smartphone
- Ipod, ipad, mp3...
- Alcoholische dranken
- Snoep: dit is echt niet nodig! De kokjes voorzien 10 dagen lang lekker eten voor iedereen. Wie toch snoep meebrengt, moet het delen met de rest van de groep!

Voor de ouders van de jongste groepen

- Het is zowel voor ons als voor uw dochter heel handig als u haar naam in al haar kledingstukken, handdoekjes, washandjes,... zet zodat ze deze gemakkelijk kan terugvinden. Zo zal onze jaarlijkse verloren voorwerpenberg misschien ook een beetje kleiner zijn.

♥ Kokjes ♥

Zoals elk jaar worden we vergezeld door een goed team van kokjes! Ze maken de allerlekkerste gerechten klaar en zorgen er steevast voor dat we na het kamp zo'n 3 kilo meer wegen op de balans!

Elke ochtend, middag, vieruurtje en avond verwennen zij ons met een rijkelijke maaltijd vol vitamientjes zodat onze energiepijl nooit onder de 95% zal zakken (enkel toegestaan wanneer we in onze nestjes kruipen). Ook staan ze altijd paraat om ons te helpen waar nodig of om goede raad te geven!

Met veel trots stellen we jullie onze fantastische kookouders voor:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ❖ Leen & Koen | ❖ Jonatan en |
| ❖ Hadewijch & Erik | Emmanuelle |
| ❖ Nadia | ❖ Wendy en Frieder |
| ❖ Cindy | (en minichef Kobe) |
| ❖ Sabine | ❖ Katlijn |
| ❖ Joke | ❖ John & Bea |
| | ❖ Koen (vb) |



ALVAST NEN DIKKE DANKUWEEEEEL DANKUWEL
DANKUWEEEEEL DANKUWEL DANKUWEEEEEL
DANKUWEL DANK DANK DANK!



KAMPLIED

Op de melodie van Ghostrockers!

Dood momentje? Probeer het eens uit!



Deze dag is heel naar,
Voor het liefdespaar.
Het is niet te geloven,
Maar de oorlog die is daar.
ik hoor de eerste schoten,
soldaten hou je klaar.
Het lijkt hier enkel pijn,
maar dat is maar schijn!

REFREIN:

Schreeuwende soldaten
'air force'
Richten op de vijand, razend snel
Operation tournepe
'air force'
Soms is het hier moeilijk, maar 't gaat wel.
Het is een heel zwaar werk,
Maar ik hou me sterk,
Want men liefste Zoë zit nog thuis,
Kon ik maar terug naar huis
De strijd begint!

Ik heb hier heel veel vrienden,
Jaques, Julien en Pol
Ze zullen mij hard steunen
Het corps hier heeft veel lef

Ik wil nu gaan trouwen,
Zoë wordt van mij
Met de juiste mankracht,
Zijn wij vlug weer vrij!

REFREIN:

Schreeuwende soldaten
'air force'
Richten op de vijand, razend snel
Operation Tournepe
'air force'
Soms is het hier moeilijk, maar 't
gaat wel.
Het is een heel zwaar werk,
Maar ik hou me sterk,
Want men liefste Zoë zit nog thuis,
Kon ik maar terug naar huis
De strijd begint!
X3

En dan nu...

Met deze Stoere mannen en madammen zullen jullie 10 dagen opgescheept zitten aan het front!



Zoë en James Van Dijck (aka Zoë en Jo)

James liep al jaaarenlang achter Zoë aan. Een talent in het versieren van meisjes was hij echter niet... Na een tijd zag Zoë dan toch in dat de charmante soldaat toch niet een van de slechtste is en bezweek ze voor zijn charmes. Hun liefdesverhaal leunde dicht aan bij de perfecte romantische film (eentje met Zac Efron mmh..) , tot plots... Zal hun relatie standhouden of zoekt ze uiteindelijk toch steun op een ander?

Megan en Rosalie (aka Liese en Naomi)

Deze 2 meiden zijn de BFF's van Zoë. Megan, Beetje achterlijk, maar meent ieder woord. Ze gelooft in monogamie en eeuwige liefde en is dan ook heel bezorgd om wat er in Zoë haar hoofd omgaat. Ze is al jaar en dag getrouwd met Julien. Rosalie staat eerder bekend als mannenverslindster en gelooft dus helemaal niet in de eeuwige liefde. Haar enige geloof verwoordt ze als volgt 'ander en beter, sneller en heter'. Via deze invalshoek geeft ze Zoë dan ook goede raad. Haar naam klinkt bij de mannen van het korps natuurlijk ook bekend in de oren!



Marianne (aka Sien)

Ons Marianne, moeder van Zoë, is er eentje van de oude stempel. In relaties is ze geen krak en sinds de scheiding met Zoë's vader beschouwt ze mannen als onbetrouwbare wezens. Hieruit volgt dat ze dan ook nooit een echte voorstander van James is geweest, ze heeft nooit achter hun relatie gestaan. Is 'Operation Tournepepe' voor haar dan toch een beetje een meevaller?





Generaal Michiels (aka Annelore)

Streng, maar rechtvaardig, niet te zachtaardig. Zo zou het korps hun 'chef' precies beschrijven. Als generaal van heel het korps draagt Michiels een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zal hij erin slagen zijn mankracht voldoende op te trainen voor deze missie, of heeft hij de ondergang van dit korps op zijn geweten?

Jaques en Julien Van der Plas (aka Jani en Maud)

Deze onafscheidelijke tweeling vullen elkaar steeds aan. Het was dan ook te verwachten dat ze samen enkele jaren geleden het leger instapten. Met z'n tweeën entertainen ze de hele groep en geven ze aan zware situaties een luchtige draai. In tegenstelling tot Jaques, die nog steeds op zoek is naar zijn ware liefde, is Julien al jaren gelukkig met zijn Megan. Julien staat heel zeker in zijn schoenen, dit kan hem wel eens duur komen te staan.



Gilles De la Tourette (aka Lenka)

Deze soldaat heeft zijn naam niet gestolen. Hij wordt wel eens de stresskip van de ploeg genoemd en werd eerder door de legerarts gediagnosticeerd met PTSD (posttraumatisch shocksyndroom). Omdat generaal Michiels toch wel een boontje heeft voor deze jongen, mocht hij toch nog in het korps blijven. Deze missie brengt dan ook de nodige hysterie met zich mee. Wordt de stress hem te ondraaglijk? Dat is de vraag!

Stan Vandenbroucke (aka Marlies)

Deze soldaat is ongetwijfeld één van de beste op het veld! Helaas werd bij een vorige missie zijn tong afgesneden door de vijand omdat hij weigerde informatie door te geven. Dit heeft hem enkel maar strijdlustiger gemaakt. Hij is nu dan ook 100% bereid zijn leven te geven in ruil voor wraak. Loopt dat wel goed af, of zorgen zijn teamleden voor de nodige bescherming?





Jonas Schrik (aka Mona)

Dit is het groene blaadje van de groep, Operation Tournepepe wordt dan ook zijn eerste missie. Niet weten hoe de vork juist aan de steel zit brengt natuurlijk de nodige angsten met zich mee. Ookal doet hij zich tegenover de andere boys vrij stoer voor, als je hem diep in de ogen kijkt, zie je steeds dat tikkeltje schrik. Zal de angst hem uiteindelijk dan toch de das omdoen of kan hij zen mannetje staan daar aan het front tussen de oude garde?

Pol Pipeut (aka Clara)

Deze kerel heeft het geluk niet altijd aan zijn zijde, dat zal al snel duidelijk worden. Dit zorgt wel vaak voor de nodige portie humor in het team, maar soms kan het ook iets minder lachwekkend eindigen.. Toch probeert Pol altijd dapper zen mannetje te staan en probeert hij ook steeds op zen eigen houtje uit zen ongeluk te geraken.



Rik De Mol (Naïma)

Niet alleen Jonas Schrik is nieuw in de groep, op het allerlaatste moment sloot De Mol zich bij het korps aan. Hij houdt zich meer wat op de achtergrond en blijft vaak als laatste ergens rondhangen. De jongens doen hun uiterste best om deze ietwat vreemde vogel toch te integreren in de groep, maar dat is niet altijd even simpel met zo een stille snuiter, of zit er meer achter zijn vreemd gedrag?



Gina Van Molle (aka Lore)

Deze dappere vrouw wil kost wat kost bewijzen dat het vrouwelijke geslacht zeker niet moet onderdoen voor hun mannelijke tegenhangers. Dit is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken! Verder weten we niet zo heel veel van deze mysterieuze dame...



Dan zijn we nu aangekomen aan de verslagjes per afdeling!

Lieve **PINKELS**,

Het jaar loopt stilaan op z'n einde, ouhn... (jammer genoeg) Maar dat betekent wel dat de 10 TOFSTE dagen van het jaar weer op de loer liggen, **HET BIVAK!!** En dat maakt ons natuurlijk net iets minder droevig. Wij kijken er enorm naar uit om die 10 FANTASTISCHE dagen met jullie door te brengen, we zijn nu dan ook al volop bezig met de voorbereidingen van Operation Tourneppe zodat ons leger zeker zal winnen en we thuis iedereen fier kunnen maken!

Voor de nieuwe kindjes (en ook de minder nieuwe): 10 dagen in het leger lijkt heel lang maar wij gaan ervoor zorgen dat er praktisch geen tijd is om het thuisfront te missen.. (Neem zeker en vast briefpapier, pennen en postzegels mee, zodat je ze soms toch eens kan bereiken op de echte "oorlogse manier" ;))

Wat heb je allemaal nodig om heelhuids doorheen het kamp te geraken? (Let op: Je bent zeker NIET verplicht om speciaal dingen aan te kopen. Laat je fantasie maar eens de vrije loop en misschien ligt alles wel al binnen handbereik in je kast ;))

- ⊕ **GALAKLEDIJ**: Show eens wat voor een mooie kleedjes, rokjes,... jullie thuis in jullie kast hebben hangen! Glitter, bolletjes, streepjes,... Wie wordt de koningin van het Gala? (ps: deze kleren worden niet vuil ;))
- ⊕ **OUTFIT DIE HEEEEEEEEEL VUIL MAG WORDEN**: Natuurlijk wordt er veel geravot tijdens het kamp, dus breng zeker niet je nieuwste en mooiste kleren mee. Maar tijdens 1 spel mag je deze helemaal niet aandoen! ⊕ **STOER LEGERUNIFORM**: Denk aan kaki, camouflage, bruine tinten,... ⊕ **"BELLA ITALIA" OUTFIT**: Groen, wit, rood aan de top!
- ⊕ **GROTE KARTONNEN DOOS**: een schoendoos zal spijtig genoeg niet groot genoeg zijn.. 1 per pinkel is meer dan voldoende (ps: Schrijf je naam er in het klein op zodat we weten welke doos van wie is.) ☺☺
- ⊕ **WATERPISTOOL**: lijkt ons redelijk duidelijk ☺☺
- ⊕ **VERSIERING OM ONZE KAMER HELEMAAL PINKELPROOF TE MAKEN!**

(PS: Kijk ook eens naar de " algemene materiaallijst" in het boekje!)

QR CODE : Wil je weten wat er achter deze code versopt zit?
Scan de code met je l pad, Iphone, Tablet, ... en ontdek!



Hopelijk zijn jullie van de partij!! Seg, tot dan hé poppemies!
Vele kussen en knuffels...
Liese, Lenka & Zoë



Betref: 10-daagse oorlog

Beste soldaten,

Hier spreekt uw commandant, deze brief betreft de komende oorlog. Waar en wanneer vinden jullie eerder in dit boekje. Tijdens deze 10-daagse training is het uitermate belangrijk alles te geven voor ons vaderland. Het belooft een missie vol avontuur, spanning, bloed zweet & tranen maar vooral ook plezier te worden! We hebben afgelopen jaar al gemerkt dat jullie echte krijgers zijn! Zo durven Lilou, Lillith, Lily-Rose & Charlotte de woeste zee over te steken, gaan Yane, Sara en Iana altijd voor de overwinning en kan Jill geld beleggen als de beste. Met de groepsgeest van de andere speelclubbers overwinnen we deze oorlog met gemak. We kijken ernaar uit samen met jullie de vijand te verslaan.

Wat heb je nodig tijdens de oorlog:

- Vrije kledij
- Witte t-shirt (die vrij mag worden)
- Badjas
- Waterpistool
- Legerkledij
- Superheld
- Dier uit de jungle
- Patser

Salut,

Nasmi & Mand



HEEY ALLERLIEFSTE KWIKS!!!

Na 9 fantastische maanden met jullie, kunnen we bijna vertrekken op BIVAK, waar we samen 10 nog leukere dagen zullen beleven! Maar voor het aftellen kan beginnen, blikken we graag nog even terug op de voorbije maanden.



Maart begonnen we met een avontuur naar de McDonald's. Met ons kleine groepje hebben we ons helemaal uitgeleefd op de speeltuin, om nadien getrakteerd te worden op een lekkere hamburger!

De week erna streden jullie als echte piraten op om de schat. Aan de hand van verschillende spelletjes (en soms een heel klein beetje vals spelen), konden jullie steeds een stapje dichterbij de schat, om die dan uiteindelijk te bemachtigen.



In april hebben we jullie moeten missen, omdat er geen enkele kwik naar de Paasbrunch is gekomen (foei!). Gelukkig maakten jullie het de week erna weer goed, door veel kaarten voor de eetkermis te verkopen en mooie theelichtjes te knutselen. Op de eetkermis hebben jullie zeker genoten van de lekkere spaghetti (aan Lucie haar mond te zien), haantjes en lasagne.



De laatste week van april moesten jullie ons jammer genoeg weeral missen, want het was aspidag. Dat was zonder twijfel super leuk, al hopen we stiekem dat de aspi's het jullie toch niet te moeilijk hebben gemaakt.

Nu de laatste chiro-zondagen van start gaan, kan het aftellen naar een geweldig bivak eindelijk beginnen! Daarvoor hebben wij voor jullie een leuke kwik-aftelkalender gemaakt, die jullie boven jullie bed kunnen hangen! Het beloven 10 mega-super-kei-fantastisch leuke dagen te worden, dus begin al maar met de dagen af te kruisen. Vanaf vandaag zijn het er trouwens nog exact 69, dus het is helemaal niet meer lang!

Voor jullie vertrekken, mogen jullie volgende dingen zeker niet in jullie valies vergeten steken:

- ❖ Boerenkleren
- ❖ Een veel te grote T-shirt (in XXL)
- ❖ Kleren van een echte chichi-madam
- ❖ Jullie mooiste gala-kleedje
- ❖ Vuile kleren

Wij kunnen niet meer wachten en beginnen alvast met aftellen!

Veel knuffels van jullie supertoffe leidsters,
Sien, Lore & lo



Beste Tippers

Hier is hij al, de laatste Kroesjpergazet! Dit is iets wat ons heel verdrietig maakt, want het betekent dat het einde van het chirojaar is aangebroken... Maar tegelijkertijd maakt het ons ook heel blij: HET BIVAK IS IN STAAT VOOR DE DEUR! Het lijkt wel gisteren dat we voor het eerst samen in de pastorie op het springkasteel lagen, fotomodellen werden of mooie kaarten verkochten op de kerstmarkt. Het lokaal dat we zo mooi pimpten en nu moeten sommigen (waaronder wij) er al afscheid van nemen :(* **pinkt een traantje weg** * Het is ongelooflijk snel gegaan, maar wij hebben er ook ongelooflijk hard van genoten!

Voor we het jaar volledig afsluiten, laten we even terugblikken op de voorbije maanden...

Tijdens de examens was het rustig. Daar zaten we dan, met z'n viertjes al snikkend naar 'Hachi' te kijken terwijl we een complete mental breakdown kregen gevolgd door "Ik kan ni dansen" terwijl jullie verstopt achter de zetel zaten. Ik wijs naar niemand, maar ja ik heb het over jullie Emma en Elise!



De volgende week was een belangrijke... Wij waren op zoek naar de nieuwe Picasso en twee kandidaten streden om die titel! Ze schraapten alle kennis die ze hadden bijeen, al leek dit niet altijd genoeg. Ook bewezen ze dat met een bal in een doos gooien ook niet een van hun talenten was. Wat ze echter wel konden was verf op papier aanbrengen, al ging dat bij de ene wat beter dan de andere. Sorry Amelie, je hebt je best gedaan maar je moest een vrouw schilderen en geen monster ;)



De weken nadien waren op chirovlak iets rustiger. Wij organiseerden een paasbrunch die ook dit jaar een groot succes was, jullie gingen kaarten verkopen en een week later kwamen jullie op de eetkermis proeven van al het lekkers!



Dan stonden we weer een week verder en was het aspidag.

Met Moon en Ina speelden jullie een actieve quiz, en jullie waren er bijna allemaal!

Nu zijn we aan het einde gekomen van dit verslag: ons (toch wel geslaagd) weekend, of moet ik zeggen 'naweek' (door ons spel is jullie Zuid-Afrikaanse

woordenschat ook al wat verruimd). Hieruit bleek onder andere dat jullie onuitputbaar zijn, er is geen enkele seconde rust te bespeuren in die hyperactieve lijfjes van jullie... én ook wel dat jullie een iniminibeetje grote boefkonden zijn ondanks de snoepjes al opgepeuzeld waren door iemand anders.. Dat beloofd voor op kamp! Dat enthousiasme is natuurlijk ook wel enorm aanstekelijk :D We weten ook dat Sole als eerste in de gevangenis zou belanden, Jani dan weer goed kan ontsnappen, Elise een 7-jarig meisje op de grond zou duwen voor een t-shirt van haar idool, Amelie het meest fotogeniek is, Britt de perfecte poetsvrouw wordt, Rune later de betrouwbaarste persoon is om op je kindjes te laten passen en Naïma haar laatste stukje brood aan een dakloze zou geven.

Over kamp gesproken!.... Wat moeten jullie allemaal meenemen op deze 10 beste dagen van jullie leven????

- Alles wat er op de algemene meeneem-pagina staat uiteraard
- Dierenonesie
- Hondenkleren
- Jamaica / Bob Marley kledij
- Witte t-shirt
- Een pet (om te knutselen, Eender welke vorm)
- Bakken vol goed humeur
- Je strijdlustig karakter
- Zakdoekjes voor de leiding voor de laatste avond



! opgepast: deze laatste 2 items hoeven niet in je valies, deze moeten al van dag 1 op zak gedragen worden.

Oké, laten we om dit af te sluiten eerst nog een rekensom uitrekenen (Vul zelf maar aan met de dingen die voor jou belangrijk zijn)...

GEWELDIGE TIPPERS + GOED HUMEUR + AWESOME LEIDING + ZON + LEKKER ETEN + LEUKE SPELLETJES + EEN TENT + EEN GROTE VRIENDENGROEP ++.....+.....+.....

 = EEN BIVAK OM NOOIT TE VERGETEN!

Wij kijken er alvast suuuuuuuuuuuuuuuuuuuperveel zin in, woepwoeppppppp !!

Miss you already! Dikke kusjes en knuffels (maar niet te dik, dat is veel te melig ieuw) van jullie allerliefste leiding! xxx

♥️ Blauwe vriendinnen, ♥️

Het is bijna zover, het laatste boekje voor bivak, yeeeeeeeees!! 📖

Eerst even een korte samenvatting van onze afgelopen Chirozondagen:

- Het spel waarbij de tweede groep de eerste groep moest inhalen liep een beetje in het honderd nadat de tweede groep 'vals speelde' (even ter verduidelijking: doordat de eerste groep onduidelijk was kwamen wij op het verkeerde spoor!) 😞👉
- 4/3: Leidingswissel, jullie moesten ons voor 1 zondag omwisselen met Maud en lo en samenspelen met de aspi's. xoxo gossip girl 💋
- 18/3: van baby naar bejaarde. Baby's dat zijn jullie allemaal, dat hebben jullie toen bewezen haha. Jullie inleven in die rolletjes was overduidelijk geen probleem: hilarisch! 😂😭😭
- 25/3: Mario Kart real life. Marie had overduidelijk de mooiste auto: een schattig aardbeitje 🚗😍🍓 Weten jullie nog wie er toen won?
- Endan onze allerlaatste Chirozondag samen: chillen met onze (dikke) billen 🍑 bij ons Marloezepoes thuis. Eerst pannenkoeken maken, (waarin Nel duidelijk heeeel slecht was en Luna dé queen van het pannenkoekenbakken). Filmke kijken en vooral níet proberen smossen in de zetel... hé Marie & Luka.. 😂😂

Onze Chirozondagen lopen tot hun einde maar dat wil alleen maar zeggen dat het bivak dichterbij komt! 🎉🎉

Wat jullie moeten meenemen van verkleedspullen laten we via de Facebookgroep weten! 📱☀️

Xoxo

Marloezepoes & Mona 🤗🤗

(we moeten trouwens een bijnaam zoeken voor Mona)



**TIPTIENS
2018**

Aspi (k) rant

Binnenland

HET IS WEER ZOVER : BIVAK!!!

21 - 31 juli 2018

Ya Ya Joepie! Bivak staat weer voor de deur! Wij hebben er alvast ontzettend veel zin in om 11 daagjes met elkaar op te trekken! Bereid jullie maar al voor op super coole spelletjes, steengoe eten, gezellige avondjes, slaapjes in de siësta, vettig haar, een fantastische tweedaagse en zoveel meer!

Wij kijken er enorm naar uit!!
♥♥♥ Clarette & Anneloco ♥♥♥

Dagje leiding van die gekke Aspi's

??? juli 2018

Jaja, 1 dagje van de 10 hebben jullie leiding een dagje rust, want dan is het Aspidag!! Wanneer dit valt is nog een verrassing en met wie jullie staan bij welke groep laten we nog weten. Maar wat we alvast kunnen zeggen is dat wij ALLE programma's willen op of liefst zelf voor 8 juli!

Dag en bedankt en succes he!

Boodschappenlijstje

21 - 31 juli 2018

Zeker niet te vergeten:

- * Verkleedkledij : toen je klein was wou jij vast en zeker later iets worden: brandweervrouw, baas van de ZOO, actrice,... Verkleed je dus zo goed mogelijk in iets dat je later wou worden toen je klein was, be origineel!
- * Kledij dat vuil mag worden (liefst voor in de vuilbak)
- * Kledij voor vriendjesdag
- * Cadeautje voor de leiding, mag gepaard gaan met zakdoekjes
- * Een extra centje voor een geweldige tweedaagse!
- * Een perfect in orde fiets + een fietsslot
- * Goed humeur en voldoende competitiviteit
- * Zac Efron mag ook wel



BREAKING NEWS !! BREAKING NEWS !! BREAKING NEWS

Financiën binnen de aspi's lopen op wielmpjes.

2017-2018

Het waren soms zware dagen, maar we hebben het overleefd en de centjes kwamen 1 voor 1 binnen tijdens de rommelmarkt, markt in Halle, Kinderdagen,... Goed gedaan!



Buitenland

Aspi's naar het buitenland!

11 - 16 juli 2018

Yes yes superyes, het buitenlands kamp staat ook voor de deur! Zie maar dat jullie conditie, competitiviteit, humeur en summerbody's klaar zijn voor dit avontuur!!



NOG MAAR 29 DAGEN

11 - 16 2018

Jullie valieslijstje voor dit avontuur volgt nog. Wat je wel zeker al kan klaarleggen is je identiteitskaart, chirorok en toestemming van je ouders om met die 2 fantastische leiding naar het buitenland te gaan!

Wat meer info

11 - 16 2018

De vooruitzichten zien er niet slecht uit!

Gemiddelde maximumtemperatuur: 26°

Gemiddelde minimumtemperatuur: 18°

Gemiddelde zee-temperatuur: 23°

MINI - HOROSCOOP

Kreeft (Annelore) en Leeuw (Clara), dit wordt jullie maand!

Geen nood voor de andere beeldjes want de kreeft en de leeuw nemen jullie mee op avontuur!

Neem je rugzak vol met enthousiasme al maar op de schouders, want we zijn er bijna vandoor!

Sport

De Aspi's zijn ware fietscoureurs

20 juli 2018

Op 20 juli vertrekken we weer gezellig samen met de fiets naar de kampplaats! Natuurlijk hopen wij dat al onze sportieve aspitjes van de partij zijn, het is namelijk niet zover fietsen!

Zorg ervoor dat jullie goed uitgerust zijn voor deze fietstocht, voldoende drinken, druivensuiker, 4-uurtjes, extra onderbroek en T-shirt, fietsbroek, zonnebril zodat je je tranen kan verbergen, petje/hoedje, ...

Zoekertjes

Heb jij nog enkele leuke spulletjes liggen om de tent helemaal op te fleuren?

Neem die dan maar zeker mee!

Camping Hechtel-eksel voor geopend! Ook zin in een echt campinggevoel rond de tent? Dan zijn kampeerstoeltjes hiervoor het ideale object!

Poets jij graag alleen de wc's? Meldt je dan zeker aan bij Koen Taveirne!

En als laatste zoekertje, Annelore is nog steeds op zoek naar de ware liefde...

Tips of suggesties zijn steeds welkom op 0494.23.74.78

Dagelijkse portie poëzie

Van Daele
Het woord van het jaar

VERRASSING

Verklaring: Volgens ons is de verklaring van dit woord zeker en vast gekend bij de aspi's.

Wat een zomer!

Eerst genieten van zon, zee en strand.
Dat kon je wel al zien hier vanboven in de krant.

Na enkele dagen meteen richting het front,
Hopelijk halen jullie elke avond!

Het wordt een maand vol avontuur,
Met al afsluiter het enige "echte" kampvuur!



CONTACTPERSONEN

pinkels

Zoë Matton (hoofdleiding) 0474/02.98.60 zoematton@outlook.com	Liese Ceuppens 0498076240 lieseceuppens@hotmail.com
Lenka Pé 0470/22.44.07 lenka.pe@hotmail.com	

Speelclub

Maud Matton 0499/232511 Maud.matton@hotmail.com	Naomi Voets 047968149 naomivoets@gmail.com
---	--

Kwiks

Sien Debremaeker 0477805790 sien-matton@hotmail.com	Lore Theys 0471247565 loretheys@outlook.com
Io Nieuwejaers 0472600307 io_nj@hotmail.com	

Tippers

Naima Ouindi 0475/81.41.56 ouindi.naima@gmail.com	Jani Van Roy 0471/56.65.53 janivanroy@hotmail.com
---	---

Tiptiens

Mona Cambron 0470029099 mona.cambron@hotmail.com	Marlies De Genst 0471/68.99.08 marlies_422@hotmail.com
--	--

Aspi's

Annelore Michiels (hoofdleiding) 0494/23.74.78 anneloremichiels@hotmail.com	Clara Vanhaerents 0470695219 claravanhaerents@gmail.com
---	---

VB

Koen Taveirne – 0484/77.47.55 – koentaveirne@yahoo.co.uk

