

NONdedjū



Bivak 2019 Ríjkevorsel

# NONdedju?!



Maak kennis met Pauline, een meisje dat nogal wat kattenkwaad uitsteekt. Op een dag hebben haar ouders hier echter genoeg van. Ze zijn ten einde raad en sturen haar op internaat bij de nonnen voor een degelijke opvoeding. Dit is natuurlijk helemaal tegen de zin van Pauline.

Eenmaal op internaat is het moeilijk voor Pauline om vriendinnen te maken. Haar eerste vriend is echter iemand speciaal, een jongen die zelf niet op het internaat zit, door een hek worden ze van elkaar gescheiden. Later accepteert ze dan toch nog enkele andere meiden, waarmee ze het groepje 'de pipa's' vormt.

Er gebeuren echter een heleboel dingen die niet helemaal pluis zijn. Het verblijf op internaat loopt niet zoals verwacht...

Wat steekt Pauline allemaal uit? Zijn de nonnen wel echt de juiste mensen om het internaat te runnen? Zit er een verrader in het spel?

Ontdek het allemaal samen met ons in Rijkervorsel!

## Beste Kroesjpers, beste ouders, beste sympathisant

Na tal van mooie, knettergekke zondagen  
Zijn we weer bijna aan het einde van een fantastisch Chirojaar beland.  
uit dit jaar kan je weer veel mooie herinneringen met je meedragen,  
Alvast bedankt, allerliefste kroesjertjes, 't was supermegaongelooflijk  
plezant!

Maar niet getreurd, het beste moet nog komen.  
Eerst nog even die vreselijke toetsen- / examenmaand doorstaan, weliswaar.  
De leiding zit tussen het studeren door al stiekem wat te dagdromen  
over de 10 allerleukste dagen van het hele jaar!!!

van samen ravotten tot gezellig hangen bij het kampvuur,  
de dagen vliegen razendsnel voorbij.  
voor de nieuwtjes onder ons nog een heel spannend avontuur,  
kom samen met ons mee, en beleef het vanop de eerste rij!

De kokjes bedenken hun culinair hoogstaand menu,  
eten doe je op kamp namelijk elke dag voor tien!  
De oudste groepen zoeken hun beste fietstenuue  
en de leiding bundelt de zotste ideeën samen, om jullie 10 dagen van de  
leukste spelletjes te voorzien!

Ook dit jaar duiken we samen in een spannend verhaal,  
'Nondedju', we gaan toch wel niet op internaat?!  
Wat gebeurt daar nu juist allemaal?  
In dit boekje kom je te weten wat je allemaal te wachten staat!

Heb je nog 101 vragen, of zelfs meer? Lees zeker verder, want dit boekje bevat  
de nodige informatie om jullie van jullie zorgen te verlossen! Is dit toch niet  
het geval en blijven er vragen onbeantwoord? Aarzel dan niet om ons aan te  
spreken, wij zijn één en al oor!



veel leesplezier !

Groetjes, de leiding

Lore, Renske, Io, Heidi, Merel, Hanne, Sien, Moon, Liese, Ina, Maud, Zoë,  
Clara, Naïma, Marlies, Naomi en Jani!

## Hoe ziet een dag op internaat eruit?



Om 7u45 worden we allemaal gewekt op een originele manier waar je direct van wakker wordt en al zin krijgt in de fantastische dag die voor de boeg staat (of toch dat laatste, voor die kleine kapoenen onder ons die al wakker zijn)!

Ondertussen wordt door de kantinejuffen in de grootkeuken van het internaat een stevig ontbijt klaargemaakt. Telaarcomers worden natuurlijk gestraft, we verwachten na de tune dus iedereen met gepaste kledij en de nodige orde en discipline in het vierkant (5 minuten voor de tune opstaan en met een minder flaterend hoofd toch nog op tijd in het vierkant staan kunnen we nog tolereren). Na de ochtendformatie kunnen we rond 8u15 aan tafel schuiven om onze magen te vullen. Van een ontbijt als dat van op bivak, heb je energie voor 10, dus is iedereen nu écht klaar om aan de rijkelijk gevulde dag vol crazy spelletjes te beginnen!

Rond 12u30 hebben we toch al zeker wat energie verbruikt. Het is dan ook nodig samen onze voeten onder tafel schuiven! Na een voldaan middagmaal laten we dit wat verteren en kruipen we nog even onder de lakens voor een korte powernap (ook siësta genoemd) om onze batterijen weer op te laden.

Rond 14u30 springen we uit ons bed en kan het volgende avontuur van start gaan. Onze arm-,been- en lachspieren zijn weer helemaal opgeladen!

Vervolgens houden we om 18u samen ons avondritueel en laten we de vlag dalen om alweer een geslaagde dag op internaat af te sluiten. We laten ons een laatste keer bekoren door een heerlijk maal van onze kantinejuffen, zij weten natuurlijk beter als een ander wat het beste is voor de schoolkinderen!

Na het avondeten doen we het wat rustiger aan en is er nog tijd voor enkele kleine spelletjes of verhaaltjes. Langzaam dooft het licht, vallen de oogjes toe en wordt het stil in de kamers.



Om **20u30** duiken de kleinste meisjes (pinkels) met Renske, Lore en Io onder hun lakens om de batterijen weer goed op te laden voor de volgende dag. Om **21u** leiden Hanne, Merel, Heidi en Sien hun gele troep naar hun bedjes en om **21u30** kruipen ook de kwiks met Moon, Liese en Ina onder de wol. De rode bende sluit haar dag af om **22u** met Maud, Zoë en Clara. Om **22u30** gaan ook de grootste schoolkinderen hun tentje in met Naïma, Marlies, Naomi en Jani om te dromen van de afgelopen schooldag!

**AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT**



**BELANGRIJKE GEGEVENS**

- **DATUM** : 21 tot 31 juli 2019
- **INSCHRIJVEN**: via overschrijving op het Chiro-rekeningnummer (meisjes):  
**BE64 7995-5053-8252 VOOR 25 juni!**  
(Vermeld duidelijk naam en groep van je kind)
- **PRIJS**: **145 euro** voor het eerste kind  
**140 euro** voor het tweede kind (dit geldt enkel als uw 2 dochters in onze Chiro zitten en beiden meegaan op kamp)
- **ADRES**: wil je graag een briefje schrijven kan dit op volgend adres:

*Chiro Kroesjpers Dworp  
Naam van het kind + afdelingsgroep  
Salmmeirweg 17  
2310 Rijkevorsel*



In **z  r dringende gevallen** kan je ons altijd bereiken op het volgende nummer:

Zo� Matton ( <b>hoofdleiding</b> ) 0474029860 zoematton@outlook.com	
Nadia Hulsman ( <b>VB</b> ) 0494/592474 Nadia.hulsmans@telenet.be	Ulrike Herremans ( <b>VB</b> ) 0472/329302 ulrike.herremans@hotmail.com



## **BELANGRIJKE DATA**

- **19 juli tussen 18u30 en 19u30** worden alle leden verwacht in de Chirolokalen om hun valiezen binnen te brengen. Ook worden de leden hier gecontroleerd op luizen (controleer enkele weken op voorhand al eens en behandel indien nodig). Vergeet zeker ook niet de ingevulde medische steekkaart mutualiteit (link te vinden op [chirodworp.be](http://chirodworp.be)) + klevertje voor de, de IDkaart (ouder dan 12j) / de ISI+-kaart (jonger dan 12j) (eventueel kopie) en geldbeugel van pinkels, speelclub en kwiks mee te nemen. Deze kan je dan aan de leiding afgeven.

Mochten we toch onbehandelde luizen vinden bij uw kind op kamp, vragen wij hiervoor een kleine bijdrage voor de aankoop van de producten (moest dit nodig zijn)

- **21 juli** wordt iedereen verwacht ten laatste om **9u35** achter de kerk van Dworp in chirokledij. Vervolgens is er de bivakmis (deze begint stipt om **9u45**). Hierna worden jullie weer verwacht om **11u10** aan het station van Halle. Hier wordt nog de opening ingezet door onze formatie en vervolgens nemen we de trein richting kampplaats. Vergeet zeker geen rugzakje met je **picknick!**
- **31 juli** zullen we met stralende glimlach (en een beetje spijt in ons hartje) terugkeren en komen we toe aan het station van Halle. **Het uur wordt later nog meegedeeld.** Hierna gaan we (meteen) terug naar de Chirolokalen (met mama en papa), waar we dan het bivak afsluiten en waarna de container met de valiezen wordt uitgeladen. We hopen op de medewerking van enkele sterke papa's (en mama's!) om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. ☺
- **12 juli om 18 u** is het fietsencontrole voor tiptiens en aspi's. Deze controle is verplicht tenzij een geldige reden voor afwezigheid. Er volgt dan ook een sanctie als je niet aanwezig bent! Het is belangrijk dat de fietsen grondig en zeker op tijd worden gecontroleerd om problemen tijdens de fietstocht op 20 juli en tijdens het bivak te voorkomen. Waar je moet op letten: remmen, lichten (voor en achter) aanwezig, banden in goede staat, geen verroeste ketting, versnellingen die werken. De fietsencontrole op de Chiro wordt gedaan door 'Bike-Factory' (papa van Lore).



**BIKE-FACTORY**

BIKE-REPAIR AT HOME

0475/73.24.09

FIETSHERSTELLING AAN HUIS

Niet overzichtelijk genoeg? Zie hier een prachtig samenvattend kadertje:

<b>12 juli van 18u tot 19u</b>	<b>Fietsencontrole</b>	<b>Tiptiens en aspi's</b>
<b>19 juli tussen 18u30 en 19u30</b>	<b>Valiezen binnenbrengen + luizencontrole</b>	<b>Alle leden</b>
<b>21 juli om 9u45 11u10</b>	<b>Bivakmis Station van Halle</b>	<b>Pinkels, Speelclub, kwiks en Tippers</b>
<b>31 juli (uur wordt nog meegedeeld)</b>	<b>Terugkomst (station)</b>	<b>Alle leden</b>

### EXTRA

Vergeet niet regelmatig onze Chiro-website te raadplegen! Hier staan de laatste veranderingen en aankondigingen op, alsook de medische fiche!

⇒ [www.chirodworp.be](http://www.chirodworp.be)

Indien er nog vragen zijn omtrent het bivak of bepaalde zaken die in dit boekje vermeld staan, aarzel dan niet om ons te contacteren! Wij zijn één en al oor en staan graag klaar om jullie twijfels uit de weg te ruimen of vragen te beantwoorden en willen maar al te graag een babbeltje slaan met die waarschijnlijk even leuke ouders van onze superleuke leden!! Onze contactgegevens staan op de laatste pagina van dit boekje.

Graag willen we jullie ook vragen om op voorhand (begin juli) te laten weten of je kind vegetarisch is. (kan je schrijven op je medische fiche en eventueel nog eens melden wanneer je de valiezen binnenbrengt).

We vragen ook om de omvang van de valies te beperken omdat we zien dat ieder jaar de valiezenberg groter en groter wordt. 1 zak per kind is zeker voldoende! Je bakken vol goed humeur en enthousiasme kan je al van in het begin op zak dragen, die hoeven niet in je valies!



**Ik ga op bivak en ik neem mee...** Een valies(je) om 10 dagen te overleven bij de nonnen!

Hoe begin je hieraan? Lees deze lijst aandacht, kleur de bolletjes in je favoriete kleur als iets in je valies steekt, ga zeker ook eens een kijkje nemen op de pagina van je afdeling, en het wordt een fluitje van een cent! READY , SET, GO:

- Slaapzak en onderlaken
- Kussen en kussensloop
- Pyjama
- Wasgerief: washandje, handdoeken, kam, tandpasta, tandenborstel, shampoo, zeep, tampons/maandverband voor de ouderen, rekkertjes of speldjes,...
- Voldoende ondergoed en kousen (minimum 10 stuks)
- Linnenzak (geen plastic zak, om onaangename geurtjes te vermijden)
- Voldoende spelkledij die vuil mag worden (voor de jongste groepen: een pakketje voor 'vuile spelen' is ook altijd handig, deze kleren worden vaak echt héél vuil)
- Zwempak of bikini (eventueel 2) + Badmuts
- Kruik (liefst waterdicht) + brooddoos (milieuvriendelijk!)
- Rugzak (geen gewone zak, we moeten deze een hele dag dragen op dagtocht)
- Stevige stapschoenen (moeten reeds ingelopen zijn, we moeten daar een lange tocht mee kunnen stappen)
- Laarzen (niet verplicht, maar altijd handig als er nog een plaatsje is in de valies!)
- Minimum 2 dikke truien
- Regenjas
- 2 keukenhanddoeken (schrijf hier zeker je naam in , zodat je ze na het bivak zeker terugkrijgt!)
- Bord en bestek!!! (Met NAAM erop!)
- Gammel (iedereen!)
- Aardappelmesje (niet voor speelclubjes, pinkels en kwiks) met naam erop
- Zaklamp (zeker voor de oudere groepen)
- Zonnecrème, antimuggenstick, aftersun (is belangrijk!)
- Een petje of zonnehoedje
- Notenkraker (voor wie dit heeft, dit is het boekje met al onze Chiroliedjes, gekregen enkele jaren geleden op bivak) (voor wie dit niet heeft, no problemo!)
- Eventueel een knuffeldiertje of foto van de mensen die je enkele dagen zult moeten missen
- Schrijfgerief, pennenzak, enveloppen, postzegels (zelf mee te nemen! Voor de jongste groepen raden we aan om de adresjes al op de enveloppen te schrijven en eventueel de postzegel er al op te plakken)
- 10 euro zakgeld voor pinkels, speelclub en kwiks (steek dit in een afsluitbaar geldbeugeltje en geef dit mee aan de leiding bij het binnenbrengen van de valiezen). Voor de drie oudste groepen bedraagt het zakgeld ongeveer 15 euro.
- Er zijn voldoende bedjes voor pinkels en speelclub, **Kwiks**, tippers, tiptiens en aspi's moeten een luchtmatras of veldbed meenemen (**dit jaar slapen de kwiks ook in een tent :D** )
- Verkleedkledij (voor iedereen) : **schooluniform**





### Zaken die je zeker thuis moet laten:

- Gsm of Smartphone
- Ipod, ipad, mp3...
- Alcoholische dranken
- Snoep: dit is echt niet nodig! De kokjes voorzien 10 dagen lang lekker eten voor iedereen. Wie toch snoep meebrengt, moet het delen met de rest van de groep!

### Voor de ouders van de jongste groepen

- Het is zowel voor ons als voor uw dochter heel handig als u haar naam in al haar kledingstukken, handdoekjes, washandjes,... zet zodat ze deze gemakkelijk kan terugvinden. Zo zal onze jaarlijkse verloren voorwerpenberg misschien ook een beetje kleiner zijn.

### ♥ Kokjes ♥

Zoals elk jaar worden we vergezeld door een goed team van kokjes! Ze maken de allerlekkerste gerechten klaar en zorgen er steevast voor dat we na het kamp zo'n 3 kilo meer wegen op de balans!

Elke ochtend, middag, vieruurtje en avond verwennen zij ons met een rijkelijke maaltijd vol vitamientjes zodat onze energiepil nooit onder de 95% zal zakken (enkel toegestaan wanneer we in onze nestjes kruipen). Ook staan ze altijd paraat om ons te helpen waar nodig of om goede raad te geven!

Met veel trots stellen we jullie onze fantastische kookouders voor:

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ❖ Nadia         | ❖ Wendy & Frieder |
| ❖ John          | ❖ Ulrike          |
| ❖ Koen & Dorien | ❖ Joke            |
| ❖ Cindy         | ❖ Jonatan &       |
| ❖ Katlijn       | Emmanuelle        |

ALVAST NEN DIKKE DANKUWEEEEEL  
DANKUWEL DANKUWEEEEEL DANKUWEL  
DANKUWEEEL DANKUWEL DANK DANK DANK!





## VOORSTELLING VAN DE PERSONAGES

Met deze zusters, schoolkinderen,... zullen jullie 10 dagen opgescheept zitten op internaat bij de nonnen!



Meet Pauline, ook wel bekend als de "Wild Child" van de groep. Deze dame heeft een pittig karakter en weet wat ze wil. Een wereld waar alles volgens regeltjes loopt, zoals op internaat, is dan ook niets voor haar. De nonnen merken ook op dat dit meisje geen normaal schoolmeisje is. Kan ze haar willetje doordrijven, of zijn de nonnen haar te slim af?

Deze drie meiden Ingrid, Patrícia en Sandra, vormen samen met Pauline en An een groepje, namelijk 'de PIPA's'. Zij zitten al langer op het internaat. Hoewel het in het begin niet echt klikte met onze 'Wild Child', zijn deze dames nu best wel goede vriendinnen. Dat is maar goed ook, want op een internaat zoals deze, sta je er best niet alleen voor...



Dit is An. Hoewel zij ook tot de PIPA's behoort, is An toch een geval apart. Ze is steeds een mysterieus meisje geweest, waardoor ze ook als het buitenbeentje van de groep wordt beschouwd. Schuilt er misschien meer achter dat bijzondere karaktertje van haar?

Hier hebben we vader en moeder Pauline, genaamd George en Claudine. Hoewel deze ouders er alles aan gedaan hebben om hun dochter zo goed mogelijk op te voeden, zijn ze hierin niet echt geslaagd. Het waren dan ook zij die hun dochter op dit 'strafkamp' stuurden.





Zuster Theresa is al jarenlang de hoofdnou van het internaat, welke ze een hele tijd geleden zelf oprichtte. Orde en discipline zijn vanuit de belangrijkste woorden in haar woordenboek. Een zachte aanpak om de schoolmeisjes op te voeden moet van deze zuster niet verwacht worden. Maar de nieuwkomer pakt ze nu wel héél hard aan...

Voor niemand zal zij liefde tonen, behalve voor haar kat Partous, die altijd aan haar zijde staat.

De zusters Catharine, Aghata en Goddelief begeleiden, onder toezicht van zuster Theresa, mee het internaat. Hoewel ze niet alle drie even snugger zijn, vinden ook zij het belangrijk om de kinderen correct op te voeden. Althans, dat denkt iedereen toch van hen... Ook deze drie nonnen moeten zich namelijk houden aan de regels van de hoofdnou.



Behalve de zusters, zijn er ook nog twee opvoeders die in het internaat werken. Deze tweelingzusters besloten enkele jaren geleden samen hier aan de slag te gaan. Toch gedraagt één van beide zich niet altijd even normaal... Zijn deze tweelingzussen weldegelijk goede opvoeders, of is hier misschien meer aan de hand?



Deze knappe jongeman zit helaas niet op het internaat. Hij laat al de meisjes harten sneller slaan wanneer hij aan het hek voorbij komt. Ook Pauline kan niet aan zijn charmes onderuit en hij ziet haar ook wel zitten. Spijtig dat dat vervelende hek steeds in de weg zit...



De mannen van de politie zijn ook van de partij.  
Maar wat doen zij nu op een internaat?  
Dat vraagt iedereen zich af...

---

# KAMPLIED

Op de melodie van 'Rox'

Strofe (PIPA's):

't Is een stoere dame  
Zou zich voor niks schamen  
Maar ze liep tegen de lamp.

Nooit zou zij dit willen  
Ze was niet te stillen,  
Dus ze moest naar het 'strafkamp'.

En nu zit ze hier op internaat,  
Weet ze niet wat haar te wachten staat.  
Al die nonnen met hun hekserij  
Het wordt vast een hel voor míjjjjjj!

Refrein (Nonnen):

Ze zegt NONDEDJU  
Wat doet zij hier nu.  
Zit z op 't misse spoor  
Of heeft ze ons door?

NONDEDJU, is het het foutu?  
NONDEDJU, 't is misschien wa cru  
We staan samen tegen haaaaaar..  
Ontvoeren dan maar!?

Strofe (PIPA's):

Wie 's die mooie jongen  
in men oog gesprongen,  
altijd afspraak aan het hek.

Lokt me uit de schoolpoort  
lijkt een beetje gestoord,  
samen gaan we naar het bal!

Maar gelukkig heb ik de PIPA's,  
met An als de vreemde van de klas.  
Hopelijk houdt zij haar mondje dicht,  
Komt ons plan niet aan het líííííicht.

Refrein x2

*Allerliefste Pinkels,*

*Lammer genoeg is het chircjaar bijna gedaan... ☹ Gelukkig betekent het einde van het jaar ook dat het leukste moment eraan komt: kamp. Wij kijken er super hard naar uit om 10 dagen met jussie door te brengen. Omdat wij echt aftellen (en jussie hopelijk ook) kunnen jussie op het kaartje hieronder vanaf 21 mei elke dag een bolletje kleuren, op deze manier zijn we op 21 juli allemaal in... de vondervassei!*



*Het worden 10 dagen vol plezier en we hebben dan ook heel veel leuke dingen gepland waardoor de tijd zeker voorbij zal vliegen. We laten later nog aan jussie mama's en papa's weten of jussie iets speciaals moeten meenemen maar voorlopig vinden jussie alles in de algemene lijst (vooraan in het boekje).*

*Vergeet zeker geen papier, postzegels en enveloppen om zo op de ouderwetse manier een briefje te sturen naar jussie mama en papa.*

*Vergeet jussie meest stinkende pruttjes, grappigste mopjes en stoerste verhalen niet. Je mag zeker ook een slinger of lampje meenemen zodat we van de pinkel kamer de allercoolste en properste kamer maken!*

*Wij kijken er super hard naar uit en we hopen dat jussie allemaal meekomen!*

*Tot dan! Kusjes*

*Jo, Renske en Lore*

*Bericht aan de ouders: twijfel zeker niet om ons te bellen/mailen/... als jussie nog een vraag hebben over het kamp!*

## Speelclub

**Soms kunnen we ook wel prinsesjes zijn**

Bootjes varen laten varen op de beek is geen probleem voor ons.  
( ook al zinken er een paar ;) )



Vuil maken is onze kwaliteit !!

**Voetballen zonder te kijken is toch best moeilijk**





**Super geslaagd weekend achter de rug !!**

**Wij kijken al uit naar het Bivak !**

**Jullie ook ?**

**We laten jullie nog weten wat je van verkleed kledij moet meenemen op kamp !**

**PS: Zondag 9 en 16 juni is er geen Chiro voor de speelclub**

Vele kusjes !!!!!

Merel, Hanne, Sien en Heidi

**Woordzoeker :**

paasbrunch

Speelclub

Eetkermis

Bootje

Slagroom

Carnaval

Geel

Kippetjes





## Dag allerliefste en tofste kwiks!

Na een heel leuk chirojaar is het weer bijna tijd voor het geweldige bivak!! Wij kunnen alvast niet wachten om te vertrekken en hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn!! Maar eerst gaan we nog eens terugkijken naar de super toffe zondagen dit jaar.

We begonnen de maand maart met een geweldig spel: expeditie robinson. Maar helaas door het slechte weer hebben we dit een andere keer moeten spelen. Gelukkig werd het goedge maakt met een gezellige spelletjesnamiddag met lekkere warme chocomelk. Mmmmm.



De week erna waren de weergoden ons goed gezind. Klaar voor een echte strijd tussen 2 super sterke teams tijdens expeditie robinson.. Parcours uitstippelen en lopen tot je erbij neervalt, jaja jullie lieten jullie van je sterkste kant zien en deden er alles aan om te winnen.

De week erna waren er 2 kwiks en konden we ons spel niet spelen, maar niet getreurd, want we maakten er een gezellige kooknamiddag van. De kwiks haalden hun kookkunsten uit de kast en bakten heerlijke pannenkoeken. Omdat ze er zoveel hadden gemaakt, mochten de pinkels eens komen proeven. Ze vielen alvast in de smaak.



2 weken later lieten een aantal kwiks hun echte verkoop-skills zien. We gingen kaarten verkopen voor onze lekkere haantjeskermis. En wees maar zeker Lilou en Lily haalden alles uit de kast om de mensen toch maar een kaartje te verkopen.



Omdat het bijna Pasen was speelden we monopoly. Maar niet zomaar monopoly, we speelden de feesteditie van monopoly. De kwiks streden om zo veel mogelijk feestdagen te kunnen kopen, maar daarvoor moest je eerst slagen voor een moeilijke opdracht. Gelukkig hebben ze wel wat feestjes kunnen organiseren met hun aanwinsten.

En als laatste hebben we ervoor gezorgd dat de kwiks proftovenaars werden. De kwiks sloegen voor alle testen en met fierheid kunnen we jullie medelen dat we vanaf nu echte Harry Pottertjes in onze groep hebben zitten.

Voor we op kamp vertrekken mag je zeker niet vergeten om deze dingen mee te nemen:

- Kleren die heel vuil mogen worden
- Schooluniform
- Veldbed of matras
- Kussen
- Slaapzak
- Moest er nog iets zijn laten we het weten via een berichtje of mail.

Dit jaar slapen de kwiks in een tent!!! Woehoewww!!

Wij zijn al aan het aftellen en kunnen echt niet meer wachten!

Veel kusjes en knuffels van jullie super leuke leidsters,

Liese, Ina en Moon



# Tipppers

## De 10 bivakgeboden

1. Bovenal bemin een non
2. Wij wouden dat kamp al begon
3. 10 dagen opgescheept met elkaar
4. Leg die koksmuts al maar klaar
5. Ook een trouwjurk hoort erbij
6. En wat denk je van 10 dagen GSM-vrij?
7. En als trouwen nog niet genoeg was
8. Vergeet je kleren dan niet voor in de klas
9. 10 dagen vol plezier!
10. Maar pas op want de non heeft je in het vizier!

Voor de niet zo heiligen onder ons een korte verduidelijking:

**Welke extra's moet ik nu in mijn valies steken?**

- ✓ Kokskleren
- ✓ Trouwklere

*(Zeker niets kopen, een wit laken kan ook iets mooi worden)*

- ✓ Schooluniform *(Voor Vriendjesdag)*



Zet jullie schrap, maak die valiezen al maar klaar want er komt een onvergetelijke tijd aan!

Veel dikke zoenen,  
Jullie 3 favo nonnen!

Zuster Theresa (aka Zoë), zuster Catharina (aka Maud) en zuster Goddelief (aka Clara)

## G'day liefste tiptiens van ons!

Wat een chaotische voorbije maanden zijn het geweest. Eerst examens, dan carnaval, leidingsweekend, paasbrunch, kaartenverkoop en eetkermis... Vele zondagen hebben we elkaar moeten missen, maar gelukkig zijn er ook enkele lichtpuntjes geweest!

Een van deze lichtpuntjes was, zeker voor Naïma, toch wel het pannenkoekenspel. Jullie maar bakken, en zij mocht het allemaal opeten. En lekker dat het was... Een aantal van jullie hebben hierin jullie roeping misschien wel gevonden! Later een pannenkoekenbar uitbaten en de lekkerste pannenkoeken maken, of moeten we zeggen, alles wat er staat in de pot gooien en hopen dat het goed smaakt.



BOO



Toen was er ook nog die zondag dat we onderdak kregen bij onze lieve tippervriendjes. Spookje hier,

spookje daar... Maar van de enge filmpjes verschoten jullie niet, helaas.



Wat een iets bitterdere smaak in onze mond liet is het drama met de grote

2x zouden we naar Brussel trekken, en 2x mocht het niet zijn! Maar op het moment dat jullie dit verslagje lezen zijn we er wel geraakt, en ik twijfel er niet aan dat het een geweldige namiddag geweest is!

En dan op 21 april kwam mama Marlies terug. Wat een blij weerzien het was tijdens de eetkermis! De zondag erna toonden we dat de tiptiens een mega hartje hebben en verkochten we stickers van het Rode Kruis. Deze bijdrage maakte ongetwijfeld het verschil bij het nieuwe record van verkochte stickers dit jaar. Na een lekker vieruurtje sloten we de zondag nog af met het breek de code spel. Elise en Jenne kraakten de code als eerste en werden tot winnaars gekroond! De komende maanden ga

Dan weer wat minder leuk zijn.. jullie examens en wij examens. Maar niet getreurd na de examens komt ons tipsycafé er nog aan! Dit wordt ongetwijfeld een mooie start voor de zomer en levert ons nog een centje op om op bivak supercoole-megagemane-supergrappige spulletjes te kunnen kopen en activiteiten te doen.

Nu dat we over bivak spreken... WIJ HEBBEN ER KEIVEEL ZIN IN!!!! We hebben al een heel documentje met superveel ideeën en ni gezeverd! Dat documentje bestaat al sinds augustus toen wij

als jullie leidsters werden uitverkozen. We laten jullie zeker en vast nog weten wat voor spulletjes en verkleedkleden jullie moeten meebrengen. Eén ding weten we nu al: het wordt een superleuk bivak en jullie zullen je lolbroek zeker moeten meebrengen!

Dikke bezen van jullie liefste (weer herenigde) trezen,



# ASPI'S



Heyhoi dag allerliefste smiekes!

Jawöl, dit fantastische jaar vol sfeer en hezelligheid zit er al bijna op...

Bompa Hubert werd veilig en wel teruggevonden aan de bushalte in Alseberg (door het valsspelende team weliswaar) en met veel smaak werden de borden spaghetti verorberd (lekker gedresseerd met slagroom, ketchup, mayo of kruiden naar keuze).

Maarrrr laten we ons nu stilaan klaarmaken om Rijkevorsel 10 dagen lang onveilig te maken! Hier even een checklist met wat jullie zeker niet mogen vergeten



Zoek eerst en vooral jullie strakste fietsbroekje maar op, want een stevige biefstuk in je broek zal geen overbodige luxe zijn!



Nadien mogen jullie je meest hoerige look uit jullie kleerkast toveren, haal die inner-slut in jullie maar naar boven!



Vervolgens worden jullie op een spectaculaire manier getransformeerd. Aangezien kakelende kippen al standaard is voor jullie, gaan we deze keer voor een hondenkostuum!



10 dagen kamp betekent in sommige jeugdbewegingen letterlijk 10 dagen overleven. Laten we dat ook eens proberen! zwier die survival-outfit er maar in! (Denk aan Lara Craft, Indiana Jones...)

Zo, bij deze kregen jullie al een tipje van de sluier, de rest is voor later!

Nu volgt eerst nog die afgrijselijke examenperiode, waar bier vervangen wordt door water!

Doe jullie best, ga ervoor...

Tip: met spieken geraak je er soms ook door! (prachtrijm om af te sluiten).



Ciao Bella's

# CONTACTGEGEVENS



## Pinkels

Lore Theys 0471247565 loretheys@outlook.com	Renske Muylaert 0491913066 Renske.muylaert@gmail.com
Io Nieuwejaers 0472600307 io_nj@hotmail.com	

## Speelclub

Sien Debremaeker 0477805790 sien-matton@hotmail.com	Merel Terrijn 0478129059 Merel.terrijn@gmail.com
Heidi Buntinx 0470445570 heidi.buntinx@skynet.be	Hanne Vande velde 0471783014 hannevandevelde@gmail.com

## Kwiks

Moon Taveirne 0479196555 moontaveirne@yahoo.com	Ina Catherine 0474047596 Inavancat14@gmail.com
Liese Ceuppens 0498076240 lieseceuppens@hotmail.com	

## Tippers

Clara Vanhaerents 0470695219 claravanhaerents@gmail.com	Maud Matton 0499/232511 Maud.matton@hotmail.com
Zoë Matton (hoofdleiding) 0474/02.98.60 zoematton@outlook.com	

## Tiptiens

Naïma Ouindi 0475/81.41.56 ouindi.naima@gmail.com	Marlies De Genst 0471/68.99.08 marlies_422@hotmail.com
---	--

## Aspi's

Jani Van Roy 0471/56.65.53 janivanroy@hotmail.com	Naomi Voets 047968149 naomivoets@gmail.com
---	--

